

VPG

News-Nieuws-Notisia

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao
 Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao
 Boletin Mensual di Kongregashon Protestant Uní di Kòrsou

Human Beings: Agents of Care, Enhancement and Protection of Our Earth Home

A Biblical - Theological Perspective.

By Rev. Leander Warren

A tragic accident that took the precious lives of eleven human beings, causing unimaginable anguish, grief and pain to their families, occurred approximately six weeks ago on an oil rig in the Gulf of Mexico, not too far off the southern coast of the United States of America. The rig sank a few days after the horrific accident and ever since, there has been a gushing flow which has been spewing thousands of gallons of crude oil and toxic gases into the Gulf that has raised fears of the possible ecological and environmental damage that could be caused in both the immediate and long terms.

The incessant flow of oil and poisonous gases with potentially destructive ecological consequences as alluded to above, has up to the time of writing defied every effort to resolve it. This has sent those who caused this debacle, and who have demonstrated a lack of due care and diligence in their oil extraction operation, into a frantic scramble for remedies to stem the contaminating and life threatening flow. It was pathetic, therefore, to witness the comical display of blame shifting and finger pointing, a reminder and replication of the posture assumed by the agents of the Garden of Eden debacle which the Bible recounts. Concerned and nigh terrified observers around the world, especially those of the Gulf Coast region, who are wondering when a permanent and secure solution for the disaster would be found, have not at all been impressed by this callous display of blame and fault projection. And my view is that the bigotry resorted to in defense of the engineering credibility and reputation of all the operators involved, has masked the honesty and transparency required to secure a concerted global team effort to help find a speedy solution to this disaster which with every passing day is growing into quite epic proportions. This bigotry therefore has been rather distasteful and irritating to say the least.

Scientists of all stripes from around the world are now trying to ascertain the extent of the destruction that would be caused in the immediate and long terms to the habitats of marine life, a critical link in the chain of human food supply for the sustenance of life.

Also being ascertained is the impact of this disaster upon the livelihood of the millions of residents of the Gulf Coast communities as well as the damage to the beaches and coastal flora and fauna life. However, for the moment the full and true effects are not known and perhaps, may never ever be known.

For those of us who embrace the biblical faith, this human caused disaster is very worrying as well as unacceptable and untenable. This is so because our belief and understanding is that the Creator of our life giving systems and also of our very lives has assigned to human beings the responsibility of being caretakers and stewards of his creation. We hold the text of Gen.2:4, here quoted, "The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and to take care of it," a statement we interpret as referring to our earth home, as incontrovertible evidence of our being conferred this responsibility of caring for, enhancing and protecting our world so as to be able to pass it on in improved state to our succeeding generations. We also see in this statement the argument for sustainable use of the earth and its God-supplied provisions for our health and wellbeing, vis-a-vis the unsustainable use to which we have been subjecting it, for the sake of the satisfaction of our avarice and greed and our insatiable appetite for always wanting more, especially since the industrial revolution.

I would dare to posit, therefore, that this Gulf of Mexico disaster as well as all other human caused disasters be taken as ominous warnings about the serious risks to which we have been subjecting our planet home, placing it in real danger of becoming extinct. Risks that cause disruption to the delicate ecological and environmental balance that sustains our earth home and pose serious danger of dire consequences for all life forms including us, human beings.

It seems to me then that it would be a prudent and sensible approach for us human beings to heed and put into practice the biblical enjoinder to sustainable use, develop and enhance our world so as to

Continued on page 2

Juni 2010

2



Het ontstaan van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao

10



5 juni Grootse bazaar Emmakerk

11



Herdenkingsdienst Emmagebouw 70 jaar

16



In Kidzzz Cornerr deze maand: Een verhaal over Paulus in de gevangenis. En zoals altijd natuurlijk de moppen

Continued from page 1

protect, make and keep it safe. As a first step to ensuring the foregoing I proffer the suggestion that we make appropriate changes to the way we live, endeavouring not to exceed our means, in order not to be despoilers, degraders and destroyers of our wonderfully and divinely crafted earth home, given to us as a deed of trust by God.

MEDITATIE: PAPA'S STILTE

door ds. Ben Hengeveld

“De stilte zingt U toe, O Heere..” (Psalm 65)

Mijn vader had een gave die maar weinig mensen hebben: mijn vader kon zwijgen. U denkt misschien: 'dat kan ik ook: als er muziek klinkt, praat ik er niet tussen door, als iemand anders wat zegt dan kan ik luisteren'. Maar dat bedoel ik niet: mijn vader kon zwijgen, ook als anderen zwegen, als niemand een woord zei, als er geen muziek was, als de stilte prominent aanwezig was, dan kon vader ook zwijgen. De meeste mensen kunnen dat niet. Ze denken dat stilte opgevuld moet worden. Ze zetten een radio aan, ze zappen op de tv, ze beginnen een gesprek over koetjes en kalfjes of wat dan ook. Mijn papa kon zwijgen, zelfs als je hoopte dat iemand de stilte zou verbreken. Papa hield niet van nutteloze woorden, hij hield niet van zinloos gezwets.

Hij genoot van de aanwezigheid van zijn kinderen en kleinkinderen en van zijn vrienden en alle bekenden. Hij vroeg altijd heel geïnteresseerd hoe het met je was, hoe het op je werk ging, of je nog last had van iets waar je de laatste keer last van had en hij luisterde goed naar wat je zei. Daarna genoot hij weer van de stilte. Hij had nooit haast om die stilte op te vullen. En als je dan zo bij hem zat en je liet de stilte werkelijk toe en je zweeg samen met hem, dan gebeurde er iets moois: dan begon de stilte te spreken en woordloos wist je hoe het met hem ging:

hoe moe hij soms was, zo onuitspreekbaar moe, hoe blij hij was met je aanwezigheid: daar waren geen woorden voor.

Mijn vader praatte inderdaad niet vaak over zijn vermoeidheid, over de wervelwinden in zijn hoofd, het lood in zijn benen, de angst voor het onbekende. Maar als je kon zwijgen, dan wist je van zijn angsten, dan voelde je de storm in zijn hoofd. Als je de tijd nam om de stilte te laten spreken dan ervoer je de woordloze dapperheid in deze man, die het geweld, dat zich in zijn hoofd afspeelde, heldhaftig weerstond, tot het einde toe. Heel af en toe, kon je bij mijn vader de stilte zelfs horen zingen en dan bedoel ik zingen zoals in Psalm 65: 'De stilte zingt u toe o Here'. De dierbare momenten met hem waren die momenten waarin ik me dicht bij God voelde, ook al spraken wij beiden bijna niet of nooit over God, en misschien juist daarom. Achterhoekers praten in hun mooie dialect niet over theologische zaken. Godsdienst is voor het Algemeen Beschaafd Nederlands: in scholen, op catechisatie en in de kerk. Het dialect is kort van stof, je kan er veel effectiever een gesprek in voeren dan in het Nederlands. In het dialect heb je aan een half woord genoeg. Dat andere halve woord kun je dan rustig zwijgen en de stilte laten zingen. Mijn vader begreep dat en ik ben hem dankbaar dat ik dat van hem heb mogen leren.

Ds. Ben Hengeveld

GEMENGD NIEUWS

door ds. Hans Végh

Benoeming

Ds. Wouter Smit uit Kampen heeft zijn benoeming tot jeugdpredikant aanvaard. Daar zijn we erg blij mee. In februari kwamen hij en zijn (toen) toekomstige vrouw kennis maken op het eiland. Ds. Smit zal voor $\frac{3}{4}$ van de tijd werkzaam zijn voor de VPCO en voor $\frac{1}{4}$ voor de VPG. Hij wordt de opvolger van ds. Ernst Stutterheim.



Wanneer ds. Smit zal komen, is nog onbekend. De kerkvoogdij heeft bij de landsregering een aanvraag ingediend voor zijn benoeming. Ds. Smit en zijn bruid Vera zijn op 3 maart getrouwd. Ook

vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd!

Collecte opvanghuis Trinidad

Op 11 april j.l. werd er een collecte gehouden voor het blijfvan-mijn-lijfhuis in het zuiden van Trinidad. In het kader van de Canacom-conferentie bezochten we dit opvangtehuis. Op zaterdag 7 november vorig jaar bezochten we in Point Fortin, in het zuiden van Trinidad, dit huis voor weggelopen en verslaafde vrouwen. Enkele van deze vrouwen vertelden hun verhaal. Ze waren geconfronteerd met geweld, mishandeling en uitbuiting. Andere vrouwen waren verslaafd geweest aan de drugs en proberen nu een heel ander leven te leiden, nadat ze hadden ingezien wat voor een verwoestende uitwerking de drugs op hun leven hadden gehad. De verhalen waren dramatisch en ontroerend. Wij mogen hen helpen om hun leven opnieuw op de rails te zetten. Hartelijk dank voor uw gift.

HET ONTSTAAN VAN DE VERENIGDE PROTESTANTSE GEMEENTE VAN CURAÇAO

door ds. Hans Végh

Onlangs kreeg ik een document in handen, dat handelt over het ontstaan van onze Verenigde Protestantse Gemeente. Het blijkt het Koninklijk Besluit van 1824 te zijn, waarbij de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao wordt opgericht. Met andere woorden: de koning heeft besloten onze VPG op te richten. Hoe zit dit precies?

In 1816 komen de zes eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten, St. Eustatius en Saba weer onder Nederlands gezag. Op Curaçao zijn er dan gereformeerden (die later “hervormden” zijn gaan heten) en lutheranen. De lutheranen

komen samen in de pastorie, want hun kerk is in 1804 afgebrand. Deze stond op de hoek van het Brionplein en de Bredestraat. De gemeente is zeer verarmd en telt nog maar 123 volwassen lidmaten. Predikant is Jacob Muller. Men wil de kerk graag herbouwen, maar het lukt niet vanwege gebrek aan financiën. De gemeente richt een verzoek om hulp aan koning Willem I en de Nederlandse regering. De koning komt met een oplossing en wel naar het model van de kerkvereniging in Pruisen. Daar heeft koning Frederik Willem III de vereniging van luthers en gereformeerden tot één Evange-

Vervolg op pagina 7

VAN DE KERKVOOGDIJ

door P. Jan Boodt

Beste kerkleden, broeders en zusters

Zondag 16 mei vierde de Emmakerk gemeente het feit dat het kerkgebouw 70 jaar bestaat. Een heuglijk feit dat werd gevierd met een feestelijke kerkdienst.

De Emmakerk is een gebouw dat duidelijk de kentekenen vertoont van een architect die wist hoe in de tropen gebouwd moest worden. De kerk was volledig op de wind gebouwd en zo ontworpen dat een goede luchtdoorstroming werd gecreëerd. Helaas is in later jaren zijn ontwerp "gemoderniseerd en verbeterd". De shutters boven in de kerk die voor een goede winddoorstroming moesten zorgen zijn dichtgemaakt evenals de opening achter het kruis, waar een muur werd opgetrokken. Daardoor is de Emmakerk onnodig warm geworden. Als de Emmakerk zal worden geres taureerd moet deze volgens ons in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.

Overigens is het goed om hier nogmaals te benadrukken dat deze restauratie heel veel geld zal gaan kosten. Gedacht moet worden aan meer dan 1½ miljoen gulden. Zoveel geld dat het ons budget ver te boven gaat. In dat kader is op de gemeentevond in november 2009 door een aantal leden van de Emmakerk gesuggered om de Emmakerk te verkopen. Gezien het teruglopen de kerkbezoek, de hoge kosten van het onderhoud van de drie kerken en het boven al genoemde hoge bedrag voor de restauratie van de Emmakerk, zou dat een optie kunnen zijn waar de kerkvoogdij niet direct afwijzend tegenover staat. Maar, in tegenstelling wat wel als praatje de ronde doet, willen we hier duidelijk stipuleren dat het idee van verkoop van de Emmakerk werd ge-

daan door Emmakerkleden en niet afkomstig is van de kerkvoogdij. Wij beseffen maar al te zeer welke emotionele gevoelsargumenten verbonden zijn met de Emmakerk en dat verkoop, hoe gunstig dat ook zou zijn voor de VPG, nu nog niet haalbaar is. Totdat er duidelijkheid is behoort de Emmakerk tot een zeer kenmerkend gebouw van de VPG.

Op 5 juni a.s. zal er een bazaar worden gehouden om geld in te zamelen voor het hoognodige onderhoud, bijvoorbeeld voor de luifel bij de voordeur en de boeiboorden.

De kerkvoogdij is intussen bezig met rekeningen uit te sturen voor de bijdrage voor de kerkhoven. De respons hierop is gunstig waarvoor wij allen die al betaald hebben heel hartelijk danken. Het is ons daardoor mogelijk om nieuwe boka's te bouwen en oude graven te onderhouden. Zo werden op de Roodeweg enkele hinderlijke bijenkolonies verwijderd. Nu hebben we de honing verdeeld tussen de werkers. De volgende keer zal het aan de hoogst biedende verkocht worden..

En uw kerkelijke bijdrage: Naf 50 per maand; echt niet te veel voor de kerk

Kunt u meer geven, dan mag dat zeker!

De rekeningen van de VPG voor betalen kerkelijke bijdrage zijn:

**RBTT: 1183036
Maduro: 90091204
Giro: 559911**

P. Jan Boodt, voorzitter
Maritza Bakhuis, lid belast met toezicht op het personeel
Franklin James en Jan Teeuwen namens de Ebenezerkerk
Orlando Griffith, namens de Emmakerk

Rekeningen van de VPG voor betalen kerkelijke bijdrage:

RBTT: 1183036

Maduro: 90091204

Giro: 559911



BEHEERSCOMMISSIE EMMAKERK

Naar aanleiding van aanhoudende berichten van de mogelijke sluiting van de Emmakerk heeft de wijkkerkenraad onlangs een beheerscommissie in het leven geroepen met de opdracht te onderzoeken wat er gedaan kan worden om sluiting van onze geliefde Emmakerk te voorkomen. De beheerscommissie is reeds bijeen geweest en houdt op 7 juni 2010 haar tweede vergadering. De eindvoorstellen van deze commissie zullen t.z.t. aangeboden worden aan de wijkkerkenraad van de Emmakerk en na goedkeuring van de wijkkerkenraad worden besproken met de Emmakerkleden tijdens een wijkvergadering. Na goedkeuring van de Emmakerkleden zullen de voorstellen worden aangeboden aan de Centrale Kerkenraad.

Tot nu toe heeft de wijkkerkenraad drie offertes binnen. Eén voor een behandeling van de kerk tegen witte mieren (komehein), één voor het verven van het kerkgebouw, zowel binnen als buiten en één voor restauratiewerkzaamheden.

De restauratiewerkzaamheden omvatten:

Reparatie van de pilaren bij de ingang, reparatie van de plantenbakken, reparatie voor de voordeurluifel, reparatie van

de boeiboorden en dakbeschot, een nieuwe deur in de kerktoeren, het verwijderen van de muur achter het kruis, het verwijderen van de houten platen voor de ventilatieramen boven in de kerk en het plaatsen van "Kodelagaas" in plaats van de houten platen.

Na deze werkzaamheden zullen we niet alleen weer een net kerkgebouw hebben, maar ook een kerkgebouw dat een stuk frisser is omdat de originele ventilatie weer werkt.

Het totaal van de drie offertes bedraagt 88.000,00 gulden. Nadat de opbrengst van de bazaar bekend is zullen we kunnen beslissen met welk gedeelte van de restauratiewerkzaamheden we gaan beginnen, want ook al verwachten we veel van de op 5 juni a.s. te houden bazaar, we zullen het waarschijnlijk niet allemaal in één keer kunnen doen. We verwachten dat, wanneer de voorstellen van de beheerscommissie zullen zijn goedgekeurd door de Centrale Kerkenraad, we maandelijks meer inkomen zullen hebben voor de Emmakerk, zodat we binnen niet al te lange tijd de volledige restauratie kunnen afronden.

Hanco de Lijster.

VPG NIEUWS (NEWS) VIA EMAIL

Wij willen u de gelegenheid bieden om uw VPG Nieuws direct, nadat de kopij naar de drukker is gegaan, via e-mail te ontvangen.

De maandelijkse kosten van het kerkblad bedragen ca ANG 2.000,- per maand. Een flink bedrag op het budget. Toezending via e-mail kan dus een belangrijke besparing opleveren op de portokosten.

Bent u geïnteresseerd om de VPG Nieuws elektronisch te ontvangen meldt u dan aan middels het zenden van een e-mail met uw naam en huidig postadres naar de redactie, via e-mail adres: vpgnews@gmail.com en u ontvangt uw VPG Nieuws in kleur.

Krijnie Wout.

For those of you who are interested we are offering the possibility to have the VPG News sent to you by email, as soon as the printer's copy is available.

This way we can save on our costs of about ANG. 2,000.00 per month.

If you are interested in receiving the VPG News by email, please subscribe by sending an email to the editorial staff, email address: vpgnews@gmail.com and you will receive your next VPG News in colour. Please, also include your name and street address.

Krijnie Wout.

VPG NEWS-NIEUWS

VPG News-Nieuws is het kerkblad van de drie wijken van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao. Het komt maandelijks uit en wordt aan de leden per post thuis bezorgd.

Administratie:

Adreswijzigingen of vertrek kunnen worden doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau in Fort Amsterdam.

VPG News-Nieuws is gratis, maar donaties worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze overmaken naar bankrekening 900.913.02 bij de MCB t.n.v. VPG-Nieuws, o.v.v. 'Donatie VPG-Nieuws'

Redactie:

Ds. Hans Végh, Rev. Leander

Warren, Farida Da Costa Gomez, Trijnie Meijer, Krijnie Wout, Rianne Plaisier, Klaas Dekker, Desta Nisbeth, Hanco de Lijster.

Druk: Drukkerij "De Stad" NV

Distributie: F.J. Rhuggenaath

Kopij kunt u het liefst met passende illustraties per e-mail naar vpgnews@gmail.com versturen.

De redactie houdt zich het recht voor om ingekomen kopij in te korten of niet te plaatsen.

Kopij voor de eerstvolgende editie kan worden ingeleverd tot uiterlijk **woensdagmorgen 16 Juni 2010.**



Bijbelleesrooster

© Antilliaans Bijbelgenootschap

Dinsdag	1 juni	1 Koningen 17:1-24
Woensdag	2 juni	1 Koningen 18:1-19
Donderdag	3 juni	1 Koningen 18:20-45
Vrijdag	4 juni	Galaten 1:1-24
Zaterdag	5 juni	Psalmen 30:1-12
Zondag	6 juni	Lucas 7:1-17
Maandag	7 juni	Galaten 2:1-21
Dinsdag	8 juni	Psalmen 5:1-12
Woensdag	9 juni	1 Koningen 19:1-21
Donderdag	10 juni	1 Koningen 21:1-21a
Vrijdag	11 juni	Handelingen 11:19-30
Zaterdag	12 juni	Handelingen 13:1-12
Zondag	13 juni	Lucas 7:36-8:3
Maandag	14 juni	Galaten 3:1-20
Dinsdag	15 juni	Galaten 4:1-20
Woensdag	16 juni	Jesaja 65:1-16
Donderdag	17 juni	Jesaja 65:17-66:6
Vrijdag	18 juni	Lucas 8:4-25
Zaterdag	19 juni	Lucas 8:26-39
Zondag	20 juni	Spreuken 30:7-33
Maandag	21 juni	Jesaja 66:7-24
Dinsdag	22 juni	Galaten 4:21-5:1
Woensdag	23 juni	Galaten 5:2-26
Donderdag	24 juni	Lucas 1:57-80
Vrijdag	25 juni	Psalmen 77:1-20
Zaterdag	26 juni	2 Koningen 2:1-18
Zondag	27 juni	Lucas 9:51-62
Maandag	28 juni	Lucas 10:1-20
Dinsdag	29 juni	Ezechiël 34:1-16
Woensdag	30 juni	Galaten 6:1-18
Donderdag	1 juli	Kolossenzen 3:8-17
Vrijdag	2 juli	2 Koningen 5:1-19a
Zaterdag	3 juli	Rechters 6:19-40
Zondag	4 juli	Psalmen 66:1-20
Maandag	5 juli	Amos 1:1-15
Dinsdag	6 juli	Amos 2:1-16

U kunt ons ook horen op de radio!
Radio Top FM 93.3
Zaterdagochtend 8:30 - 9:00 uur

5 juni
12 juni
19 juni
26 juni
3 juli

Rev. Leander Warren
Br. D'Arcy Lopes
Ds. Hans Végh
Ds. Ben Hengeveld
Ds. Hans Végh

Help slachtoffers aardbeving Haïti!



Adverteren

Nieuwe tarieven

De redactie van VPG Nieuws heeft onlangs de mogelijkheid weer geopend om voor geïnteresseerden een advertentie in ons kerkblad te plaatsen. Dit om ook op die manier te proberen de druk- en porti kosten te compenseren.

Teneinde te bereiken dat de prijs geen belemmering hoeft te zijn voor adverteren is met ingang van heden de prijs aangepast. Met ingang van editie November 2009 zal de prijs per advertentie ANG 60 per advertentie bedragen. Neemt u een abonnement voor de periode van 1 jaar (10 edities) dan bedraagt de prijs ANG 500,- per jaar.

Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.

Email: vpgnews@gmail.com

Distributie

De redactie van VPG is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen om iedere maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs.

Email: vpgnews@gmail.com



Kerkelijk Bureau

Fort Amsterdam, Fortkerk
Op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 14.00 uur.
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: vpg-cur@curlink.com
Website: www.vpg-curacao.com

Heilige Avondmaal/Holy Communion

Als u een zieke kent, hetzij in het ziekenhuis of thuis, of iemand die graag het Avondmaal aan huis zou willen ontvangen, kunt u daarover contact opnemen met de kerkenraadsleden of met de predikant.

If you know of any members who are ill or in hospital or who want to receive Communion at home, please contact one of our local board-members or the pastor.

Doopdata

Ebenezer Church To be arranged with pastor
Fortkerk en Emmakerk Na overleg vast te stellen
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend; ten minste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.

Rouwdiensten

De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

Extra collectes

Na de vieringen van Schrift en Tafel is de deurcollecte altijd bestemd voor de uitdeling van voedselpakketten.

Kerkdiensten in Juni 2010

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld



Ebenezer Church
Oranjestraat 111

06/06 Rev. L. Warren
13/06 Sr. Y. Isidora
20/06 Youth & Children
27/06 Rev. L. Warren



Fortkerk
Fort Amsterdam

06/06 Ds. B. Hengeveld
13/06 Br. L. v/d Wolde
20/06 Ds. B. Hengeveld
27/06 Drs. W. Kleijne



Emmakerk
Schottegatweg Oost 67

06/06 Ds. H. Végh
13/06 Ds. A. van den Bor
20/06 Ds. H. Végh
27/06 Br. 'd Arcy Lopes

NEWS FROM EBENEZER CHURCH



EBENEZER CHURCH

Wijk 1 Phone: 465 3121

Minister

Rev. Leander Warren 465 7061 res
Bramendiweg 100 679 1992 cel
LeanderWarren@yahoo.com

Local Preachers in VPG Service:

Br. D. Lopes 465 3207 res
Sr. Y. Isidora 767 3769 res
462 4601 work

Local Board Team

Elders:

Sr. L. Sampson 527 9173
(Chair) 736 9244 work
Br. D. Martina 733 1628
563 0557

Sr. N. Busby 747 0385 res
512 2483

Br. F. James 767 9068 res
Br. D. Nisbeth 691 2660

Br. J. Teeuwen 562 9777

Deacons:

Br. A. Fernandes 524 7036
Sr. Bernita Lester 868 8206 res
522 1667

Sr. Shirley Gomez 461 2950 res
514 6968

Sexton

Martha End 462 8470 res

EBENEZER NEWS

BY REV. L. WARREN

Recent Events At Ebenezer

Life at Ebenezer has been rather busy since the last issue of VPG News, as the Church presses on with its mission goals for this year, 2010. The Miss Lee Foundation, the Church's outreach mission vehicle resumed operations after the Easter holidays, and updates regarding progress made so far, were given in the interview with the coordinator of the programme, that was featured in the May issue of the news. A reason for joy and thanksgiving has been the positive response from the Presbyterian Women, followed by the disbursement of the first tranche of the financial donation, in response to an application for assistance to the Foundation that we made in September, 2009. However

the focus of our sharing in this issue of the news concerns the following: *1. Lecture on Inheritance, 2. Festival of Caribbean Cuisines, 3. Mother's Day Service and High Tea Evening, 4. Ascension Day Service and Church Family Bonding and 5. Women's Group Thanksgiving for Bro. Oliver Schmidt.*

The lecture on *Aspects of Inheritance* organized by the Men's Fellowship, took place on Monday April, 19 at 7:30 p.m. in the Obed Anthony Hall. The presenter was the well known attorney at law, Mr. Miguel Alexander who gave a comprehensive yet comprehensible treatment of the subject matter. The various and varied questions asked by the sizeable and appreciative audience, which was representative of a wide cross section



of the community, were sure indications of the interest that the lecture generated. There were immediate requests for a repeat of this lecture as well as others such, in the immediate future.

The Festival of Caribbean Cuisines sponsored by the New Generation Group was held on Thursday May 1, Labour Day in the Obed Anthony Hall. There were foods from four countries namely: Curacao, Dominican Republic, Guyana and Suriname. The hall was very attractively decorated and an interesting and nice little programme was put on. The youth, donned in the national clothing of the participating countries, as far as possible, presented brief cultural profiles of each country spiced up by popular music from each as well as by dances. Patrons

were then served with portions of the favourite foods of each country. The evening was a rather pleasant one.

Sunday May 9 was Mother's Day and the traditional service held was very well attended by worshipers. The message whose theme was on the *Good Mother*, invited and challenged mothers as well as others present to reflect on and to emulate the character traits of the good mother, especially the fact that the good mother is God fearing. Each mother, whether or not biological, was presented with a token. There were also some special tokens given particularly in recognition of the service some mothers were giving to help advance the mission of the Church. Mother's Day High Tea sponsored by the Watermelon Group, was celebrated





In addition to all the foregoing, there was the thanksgiving activity held for Bro. Oliver Schmidt by the Women's Group, on the occasion of his eightieth birth anniversary. Kind sentiments were showered upon Bro. Jacky for his

unswerving commitment and dedication to providing musical accompaniment at all services and activities of the Church whenever required to do so. After cutting and sharing the birthday cake and other tasty cuisines, Bro. Jacky expressed his sincere thanks for the gratuitous gesture extended to him by the Women's Group.

As always, we at Ebenezer kindly request your continued prayer for God's enabling and empowering grace to help us advance Christ's mission within, as well as beyond the community in which he has placed us to serve. Please enjoy the pictures we share. May God continue to bless you richly for your service in the building up of his Church and the coming of his Kingdom in its fullness.

Ascension Day Service and Church Family Bonding took place on Thursday May 13. The worship was held in the Church and the reflection was centered on the *Benefits of Christ's Ascension* and the appropriation of those benefits to our lives. The exercise of Church family bonding then followed in the Obed Anthony Hall. The conversations at this juncture were on social issues that might pose serious threat to, as well as challenge the traditional belief and faith of the Church and Christian believers. These conversations were deeply appreciated for the insights they gave and the sensitization they raised. Bible puzzles, quizzes and cross-words were shared by the adults and juniors while games were played by the children. Everybody was kept well fed and refreshed with generous servings of soup, Johnny cakes and salted fish and juices. The general view and feedback were that the time spent was very profitable.

To conclude our sharing for this issue of VPG News, we take pleasure in informing you of the activities that will keep us busy during the month of June, and extend a cordial invitation for you to come along and celebrate with us. The following then are these activities: 1. Food Festival – Saturday June 5, 10:00 a.m.; 2. Holy Communion Service and Soup Sale – Sunday June 6, 9:30 a.m.; 3. Island Rally – Sunday June 13, 5:00 p.m.; 4. Father's Day and Youth and Children Service - Sunday June 20, 9:30 a.m.; 5. Ebenezer Song Festival Contest – Friday June 25, 8:00 p.m.

Vervolg van pagina 2

lisch-Christelijke Kerk gelast. Koning Willem I wil dit ook doorvoeren in de Nederlanden en in Oost- en West-Indië. In de Noordelijke Nederlanden lukt hem dit niet, in België, dat toen nog bij Nederland hoort, wel. In Oost-Indië stranden zijn pogingen ook, maar in West-Indië (Curaçao) ziet de koning meer kansen. Hoewel er sinds 1795 officieel een scheiding tussen kerk en staat is, heeft de koning nog veel in de melk te brokkelen in de kerk. Hij kan dat ook, omdat de Hervormde Kerk van Curaçao ondergeschikt is aan de Indische Commissie (officieel "Commissie tot de Zaken der Hervormde Kerken in Oost- en West-Indië" geheten). Bovendien heeft hij alle kerkelijke zaken overzee ondergebracht bij het Departement van Koophandel en Marine. Een departement van Koloniën is er dan nog niet. Via de Indische Commissie probeert de koning de lutherse en hervormde gemeenten nu samen te voegen.

Enkele weken na de bestuurs-overdracht van de Engelsen aan de Nederlanders komt ds. Gerard Balthasar Bosch aan. In april 1816 doet hij intrede in de hervormde Fortkerk.

Eind 1818 deelt gouverneur-generaal Albert Kikkert het plan van de koning tot de fusie aan de beide kerkenraden mee. Die reageren niet meteen enthousiast. De hervormde kerkenraad wil wel meewerken aan de fusie op voorwaarde, dat de Indische Commissie geen bezwaar heeft. De gemeente zelf denkt er echter anders over. De lutherse kerkenraad antwoordt, dat zij zich onbevoegd acht in deze zaken. Op 20 juli 1819 schrijft de hervormde kerkenraad een brief aan de Indische Commissie. Men wil wel meewerken aan de fusie, maar men ziet toch veel hinderpalen: het kerkgebouw is eigendom van de Hervormde Gemeente; de kerkelijke inkomsten, het kerkelijk bestuur, de predikanten, etc. In al deze zaken ziet men belemmeringen om tot een fusie te komen. Pas drie jaar later krijgt men antwoord. Dit resulteert erin, dat de hervormde kerkenraad een voorstel doet aan de lutherse kerkenraad een commissie te benoemen om te beraadslagen over de vereniging. Maar er gebeurt weinig. Er zit geen schot in de fusie. Dit noopt de nieuwe gouverneur Paulus R. Cantz'laar in te grijpen. Daarop vindt er een gemeenschappelijke kerkenraadsvergadering.

Vervolg op pagina 9

NIEUWS UIT DE FORTKERK



FORTKERK

Wijk 2 Tel. 461 1139

Ds Ben Hengeveld
p/a Kaya Jan Thiel 12
tel: 7475660
cell.: 6924907
E-mail: benh2202@hotmail.com

Kerkenraadsleden

Ouderlingen

Zr. M. Bakhuis (kv) 461 5013
Br. P.J. Boodt (kv-scriba) 747 3950
Zr. Marijke van der Steen 747 7087
Br. Luuk van der Wolde 888-9447
(hulppredikant)

Diakenen

Zr. Joke Bos 465 7552
Br. Friedeman 738 1725
Hasselbaink

Kosteres

Zr. Aurelia Palm 462 6873

WIJKNIEUWS FORTKERK

Wijkgemeente 2, Fortkerk

Zieken

Mw. Alice Henriquez (dr Evertzweg 12) werd getroffen door een ernstige hersenbloeding. Ze werd direct daarna opgenomen in het Sehos ziekenhuis. Er zijn nogal wat zorgen om haar gezondheid. Ze ligt op kamer 25. We wensen haar familie en vriendschaar de nabijheid van God toe in deze moeilijke tijd.

Bij de diensten:

Zondag 02 mei ging als gastpredikant vloot- respectievelijk defensiepredikant Andre van de Bor voor. Op Hemelvaarstdag vierden we een gezamenlijke dienst van Fortkerk gemeente en de Emmakerk, locatie Emmakerk. Ik mocht daar de liturg zijn terwijl ds Hans Vegh de predikatie verzorgde. Als voormalig gemeentepredikant van de Emmakerk was het een bijzonder genoeg weer 'op het oude nest terug te zijn'.

Zondag 16 mei mocht onze voorzitter van de beroepingscommissie in Nederland, drs. Wim Kleijne voorgaan. Een genot om naar te luisteren. Voor mij met name om eens gewoon als gemeentelid, zomaar tussen u in de dienst te beleven. Een heel bijzondere ervaring, vooral ook omdat het thema me bijzonder aansprak!

Op diezelfde zondag herdacht wijkgemeente Emmakerk dat het 70 jaar geleden was dat de Emmakerk in gebruik werd gesteld. Het werd een heel feestelijke dienst, een heldere predikatie van ds. Vegh, het koor Fortis Kantando koor onder leiding van Sylvia Nisbeth. Het orgel werd weer als van ouds bespeeld door Mevr.

Kroes terwijl Wilfred Samson flonkerend trompetspel ten gehore bracht. Om over het musikale solo intermezzo op gitaar maar niet te spreken. Veel anecdotes werden opgehaald door zr Jet Baank. In een woord een prachtige dienst. Ik wens u allen nog vele jaren!

Zondag 23 mei. En toen werd het Pinksteren. Iedere keer weer een genot om een volle Fortkerk te zien. Ook nu een vrolijke gebeurtenis. Want de Heer is opgestaan en heeft zijn Geest over ALLEN uitgestort!

De doop is een parel

Doopouders die hun kind in wijk 2 laten dopen, worden verwacht op de extra bijeenkomsten over de doop. De doop lijkt op een parel, die schittert vanwege de prachtige inhoud! Op drie avonden wordt ingegaan op de inhoud van de doop. De thema's die centraal staan zijn: Dopen in relatie tot je persoonlijk geloof, de betekenis van het doopformulier en de geloofsopvoeding.

De komende tijd staan er een tweetal dopen op het programma. Op zondag 30 mei, in een gezamenlijke dienst van alle VPG wijken zal Roselyn Josephine Anna Da Costa Gomez in de Fortkerk worden gedoopt. Twee weken later zullen Maximilian Christopher Den Oude en zijn zusje Cindy Celine Esmeralda Jasmine worden gedoopt. In de volgende editie van VPG Nieuws zullen we daar op terugkomen.

De identiteit van onze wijkgemeente.

De identiteit van een christelijke gemeente wordt oa. bepaald door het gemeentelieven, de kerkenraad en de kerkdienst. Op zichzelf zijn

deze zaken niet specifiek voor wijk 2, maar wel de wijze waarop wijk 2 hieraan inhoud heeft gegeven en dat in de toekomst zal doen. Als kerkenraad maar ook als individueel gemeentelid krijg je huiswerk mee voor de toekomst. Zo wordt gevraagd om actief mee te denken.

Een bloeiende wijkgemeente voldoet mijns inziens aan de volgende kwaliteitskenmerken:

1. Hechte gemeenschap;
2. Inspirerende samenkomsten (op zondag);
3. Kringenwerk (door de week);
4. Diaconale gemeente willen zijn, gericht op zorg en de noden in de wereld;
5. Gericht op jeugd;
6. Gavengerichte opbouw;
7. Omzien naar de mensen buiten de kerk;
8. Gastvrije gemeente zijn;
9. Goede leiding.

Denkt u eens met mij mee: welk aspecten moeten volgens U meer uit de verf komen?. We zullen ons als kerkenraad en als gemeente moeten bezinnen en met elkaar vaststellen "waarlangs onze voet zal moeten gaan". Gelukkig zien we met elkaar het belang van een cultuur van gemeenschap die in de kerk gevonden moet worden. We hebben elkaar als wijkgemeente en als VPG zo hard nodig!

Gesprekskring:

Ik wil graag met u gedurende een vijftal avonden een aantal geloofswoorden en thema's bespreken. Dat wil ik doen aan de hand van een boek van collega Egbert Brink, getiteld Het Woord vooraf. Het is een boek dat oorspronkelijk bedoeld was voor belijdeniscatechese en daartoe zeker goed bruikbaar. Zeer instructief wor-

den daar hoogvliegende geloofsvragen behandeld als: Beeld van God, Jezus, wie is Hij, Geloof als geschenk, Gods Geest Hoogstpersoonlijk maar ook zeer dicht op je huid geschreven vragen als Wat is nu een kenmerk van de kerk, Kerk in uitvoering; Bidden als ademen enz.

U kunt zich via het kerkelijk bureau opgeven. Ik hoor graag van uw belangstelling.

Gevangenenbezoek

In de periode van 22 juni tot en met 3 juli aanstaande zal ik afwezig zijn. Als pastoraal gezant van de Stichting Epafras zal ik dan de vele nederlandse gevangenen bezoeken in Venezuela (en mogelijk ook een deel van Colombia). Ik doe dit werk al een aantal jaren. Zo bezoek ik met enige regelmaat tevens ook gedetineerden in Indonesië, Australië en Nieuw Zeeland. Een heel bijzondere wereld waarin je dan terecht komt als pastor kan ik u zeggen.

Examens

In deze periode van het jaar moet er voor veel scholieren flink worden gepresteerd, omdat de spannende tijd van examens is aangebroken. We wensen jullie veel motivatie toe in deze periode. We hopen dat jullie inzet zal worden beloond met dat felbegeerde papiertje!

Vrijheid en verdraagzaamheid: In een column van Afshin Ellian in het dagblad NRC stonden een paar regels waarin de grote historicus Huizinga wordt geciteerd. Huizinga is vooral bekend gebleven om zijn 'Herstij der Middeleeuwen'. In die regels gaat het over vrijheid en verdraagzaamheid. Wanneer je die leest, voel

je: dat is raak gezegd.

“Een Hollander heeft iets vrijgevochtens over zich. Hij is ondernemend, laat zich niet graag de wet voorschrijven, hij kan ook vrijpostig en een lelijke, grote mond hebben. Een ander verdragen, -en dat is iets anders dan dat een ander je onverschillig laat-, gaat ons veel minder makkelijk af...”

Tot slot:

Gods liefde is een oneindige bron,
U zag mijn leven toen het pas begon.
Uw liefde houdt mij geheel omsloten,
en wordt met Uw liefde overgoten.
U kent mijn leven woord voor woord,
voordat mijn stem nog was gehoord.
Heer U bent om mij heen, U bent voor mij,
U bent achter mij, U bent boven en onder mij.
Nooit ontsnap ik aan de warmte van Uw hart,
wat mij ook kwelt of benard.
U legt Uw hand op mij
en voel ik mij zo waarlijk vrij.

Met vriendelijke groet,
Ben Hengeveld



Vervolg van pagina 7

ring plaats. En later vinden er nog meerdere plaats. Deze hebben wel resultaat. Uit de kerkenraadsnotulen van 17 juli 1823 blijkt, dat er samensprekingen zijn gehouden over de leer, de gebruiken, de fondsen, de ambten en het bestuur. Beide kerkenraden zij ook van mening, dat ook de lutherse predikant bij de fusie uit 's lands kas zou moeten worden betaald. Maar de minister van Koophandel had dat al toegezegd. De samensprekingen leiden tot een regeling, die in hoofdzaak overeenkomt met de regeling, die in 1825 door de koning is ingevoerd. Ook wil men één gezangboek en een nieuwe Bijbelvertaling invoeren. De kerkenraden doen hiervan mededeling aan beide gemeenten. De mannelijke gemeenteleden worden opgeroepen om hier goedkeuring aan te geven. Alle overeengekomen punten stuurt men door naar de Indische Commissie. Dit leidt er toe, dat de koning op 12 november 1824 besluit tot de vereniging van beide gemeenten.

Op 12 april 1825 wordt er een gezamenlijke kerkenraadsvergadering belegd. De gouverneur zit deze vergadering voor. Het zal de laatste keer zijn, dat de gouverneur de kerkenraad voorziet, want in het Koninklijk Besluit wordt bepaald, dat elk van de predikanten om beurten het voorzitterschap zal waarnemen. De gouverneur benoemt de leden van de eerste nieuwe kerkenraad. Als dag van de vereniging wordt zondag 24 april 1825 vastgesteld.

Op die dag worden indrukwekkende plechtigheden gehouden. Om 8.30 uur vergadert de Raad van Politie op het gouvernementshuis. De gouverneur doet daar mededeling van het Koninklijk Besluit. Dan volgt een openbare afkondiging vanaf het bordes. Om 10 uur komen alle notabelen van Curaçao samen op het gouvernementshuis: de leden van de gerechtshoven, de hoogste ambtenaren en de officieren van land- en zeemacht. Daarna volgt er een dienst in de Fortkerk onder leiding van de twee predikanten. Ds. Bosch preekt eerst over 1 Kor. 12:13. We lezen daar: “Wij allen zijn gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven

of vrije mensen zijn” (vert. NBV). Na de tussenzang preekt ds. Bosch over Fil. 2:1-4. Daar schrijft Paulus: “Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander” (vert. NBV).

In het Koninklijk Besluit is de naam “Verenigde Protestantse Gemeente” niet vastgelegd. Het spreekt afwisselend over de “Protestants evangelische kerk” of over de “Evangelische” of “protestantse Gemeente”.

Na ds. Muller heeft er nog twee maal een lutherse predikant op Curaçao gestaan. Daarna heeft zich geen lutherse kandidaat meer aangeboden. Later ook vervagen de grenslijnen tussen hervormden en lutheranen.

Wat staat er in het Koninklijk besluit van 12 november 1824? Ik noem enkele opvallende punten:

De godsdienstleer van de Protestantse Gemeente is die van het evangelie, overeenkomstig de grondbeginselen van het Protestantisme.

De leden van de gemeente kunnen hun eigen geloofsbelijdenis trouw blijven. Lutheranen worden geen hervormden en hervormden worden geen lutheranen.

De bediening van de doop geschiedt door beide predikanten, ongeacht de achtergrond van de ouders.

Het avondmaal zal gemeenschappelijk aan één tafel gevierd worden.

De oude doop- en avondmaalsformulieren komen te vervallen. Het is in de vrijheid van de predikanten welk formulier ze gebruiken. De doopouders moeten wel beloven hun kind in de christelijke leer te onderwijzen en te doen onderwijzen.

Voorlopig blijven de in gebruik zijnde bijbels en psalm- en gezangboeken in gebruik.

De predikanten gaan om de beurt voor.

De kerk- en armenkassen vloeien ineen.

Het kerkelijk bestuur zal bestaan

uit beide predikanten, drie ouderlingen en vijf diakenen.

Telkens zal één van de predikanten voorzitter van de kerkenraad zijn. Na een jaar treedt hij af en wordt hij vervangen door zijn collega.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente is kerkelijk ondergeschikt aan de Commissie voor de Zaken van de Hervormde Kerk in Nederlands Oost- en West-Indië.

Zo zien we, dat de koning gebruik heeft gemaakt van de situatie en de eenwording van de beide gemeenten heeft bevolen. Maar hij kon dit uiteindelijk alleen maar doen, omdat beide gemeenten, zij het schoorvoetend, hiermee instemden.



Koning Willem I

Bron/literatuur:

J. Hartog, Mogen de eilanden zich verheugen. Geschiedenis van het Protestantisme op de Nederlandse Antillen, uitgegeven ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Fortkerk door de Kerkenraad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao, 1969, p. 74-83. Het Koninklijk Besluit van 1824 is te vinden op p. 239-244
K. Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte, Tübingen 13 1971, p. 457-460.

Ds. Hans Végh

NIEUWS UIT DE EMMAKERK



EMMAKERK
Wijk 3

Tel. 737 3070

Predikant

Ds. Hans Végh
Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed
Tel: 737 3070 (huis/kantoor)
661 6339
E-mail: hans@vegh.tk
Website: www.vegh.tk

Kerkenraadsleden

Ouderlingen:

Zr. H. Baank (voorz.) 767 6920
Zr. M. Stomp 737 9886
Zr. F. Da Costa Gomez 432 6331 (w)
(jeugd) 526 1566 (c)
Br. O. Griffith (kv) 737 7745

Website:

Emmakerk.freesevers.com

Gironummer

“Wijkwerk Emmakerk” 580-101

Diakenen:

Zr. C. Tevreden 868 4247
Br. Hanco de Lijster 510-4753

Kosteres:

Zr. M. Morgenstond 737 8985

WIJKNIEUWS EMMAKERK Ds. Hans Végh

Als u dit leest, zijn de voorbereidingen voor de bazaar in volle gang. Op 5 juni a.s. is de grote dag. We verwachten u allen in en rond de Emmakerk. Samen zetten we de schouders onder het werk, dat gedaan moet worden. De opbrengst van de bazaar is ten bate van de restauratie van de Emmakerk. Het gebouw is inmiddels 70 jaar oud en toe aan een grondige opknappbeurt. Doet u mee?

Intussen gaan de activiteiten door. De volgende activiteiten wil ik onder uw aandacht brengen:

Gebedsgroep

Deze komt elke dinsdagavond van 19.00-20.00 uur bijeen in de consistorie of bij br. en zr. Voigt thuis, Alexanderlaan 6. We mogen God onze noden en vreugden voorleggen. “Het gebed van een rechtvaardige vermag veel”, lezen we in de Bijbel.

Bijbelstudie

Eens in de 14 dagen komen we bijeen voor de Bijbelstudie. We zijn nog steeds bezig met het boek Prediker. We vorderen langzaam, omdat we ook steeds de actualiteit leggen naast het Bijbelwoord. De Bijbelstudie is op een donderdag van 19.30-21.00 uur in de consistorie. Voor de data zie het kader hiernaast.

Gespreksgroep “onder de boom”

Ook eens in de 14 dagen komt de gespreksgroep “onder de boom” bijeen in de consistorie. We praten met elkaar over vrije onderwerpen. Laatst was het ontstaan van de Bijbel ons thema. Het is boeiend om over deze on-

derwerpen te spreken. Deze gespreksgroep komt bijeen op een donderdag van 19.30-21.00 uur in de consistorie.

Belijdeniscatechisatie

Elke woensdagavond is er belijdeniscatechisatie in de consistorie. We komen bijeen van 19.30-20.30 uur. We bereiden ons voor op de belijdenis. Die staat gepland voor 18 juli a.s.

Instructie kindernevendienst

De leiding van de kindernevendienst komt elke maand bij elkaar om geïnstrueerd te worden over de teksten, waarover gepreekt wordt. Dit aan de hand van het rooster van “Kind op zondag”. We komen weer bijeen op 26 juni a.s. om 20.30 uur in de consistorie.

Onze zieken

Zr. Heleen van der Meulen moest in het Sehos verblijven na een val op het vliegveld. Er bleek een scheur in het heupbeen te zijn. Br. Carlos Dunker moest eveneens in het Sehos verblijven wegens een complicatie na een eerdere operatie. Zr. J.E. Berrenstein-Isenia werd eveneens opgenomen in het Sehos. De artsen onderzoeken haar.

En ook br. C. Cruden moest in het Sehos verblijven, namelijk in verband met rugletsel.

In Nederland kregen Krijnie en Frits Wout een auto-ongeluk, waarbij Krijnie haar sleutelbeen brak en Frits een dag ter observatie in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Gelukkig zijn ze nu weer op het eiland. We wensen hun sterkte bij verder herstel.

We wensen al onze zieken Gods nabijheid toe.

Bij de diensten

Op 6 juni a.s. hopen we weer met elkaar het avondmaal te vieren. Brood en wijn zijn tekenen van de verlossing. We mogen met onze eigen ogen zien, dat God ons genadig is.

Op 20 juni a.s. is het Vaderdag. Dan zetten we de vaders in het zonnetje. Op deze zondag wordt Collin Oliver Galaraga gedoopt. Hij mag het teken ontvangen van Gods liefde en genade. Ook met hem wil God een verbond sluiten en het leven doorgaan.

Ik wens u allen goede diensten toe!

Jubileumdienst

Op 16 mei j.l. hielden we een jubileumdienst in verband met het 70-jarig bestaan van het gebouw van de Emmakerk. Velen van binnen en buiten de kerk waren aanwezig. Ook de pers was vertegenwoordigd. Op de Curaçaose nieuwswebsite Versgeperst werd een korte impressie van de dienst gegeven (op www.versgeperst.com onder “lifestyle”).

Een hartelijke groet voor u allen.

Ds. Hans Végh

ACTIVITEITEN Seizoen 2009/2010

In de consistorie.

Gebedsgroep:

Data: 1, 15 en 29 juni op dinsdag van 19:00-20:00 uur. 8 en 22 juni bij br. en zr. Voigt.

Belijdeniscatechisatie:

Wekelijks op woensdag van 19:30-20:30 in de consistorie.

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen catechisaties.

Onder de boom:

Vrije onderwerpen.

‘s Donderdags op 10 en 24 juni van 19:30-21:00 uur.

Bijbelstudie:

Prediker

‘s Donderdags op 3 en 17 juni van 19:30-21:00 uur.

GROOTSE BAZAAR EMMAKERK

Datum: zaterdag 5 juni 2010

Tijd: 10.00 -20.00 uur

Plaats: In en rondom de tuin van de Emmakerk, de Flamboyant en de Pastorie

Doel: Restauratie kerkgebouw

Toelichting: De verschillende kramen (‘stands’) op de bazaar zijn o.a.: rommelmarkt, verkoop van huishoudelijke artikelen, boeken, planten, meubilair, kleding, keuken (bereiden en verkoop van maaltijden), cafetaria (verkoop van koffie, thee, gebak, pastechi), barbecue-stand, bar (verkoop van drinken en ice cream), diverse kinderspellen, poppenkast, schminken, rad van avontuur, muziek

(bedienen van de muziekinstallatie), muzikale optredens (dans, zang) en nog veel meer.

Vrijwilligers: Om van dit evenement een onvergetelijke dag en een groot succes te maken hebben we uw/jouw hulp nodig om in één van de verschillende kramen te werken. Iedere kraam heeft een trekker (coördinator) en een aantal medewerkers. Ook de hulp van uw/jouw familie en of vrienden is van harte welkom.

Inschrijflijsten: Achter in de kerk staan lijsten waarop u/jij uw/jouw naam en telefoonnummer(s) kunt noteren voor één van de vele kramen.

Contactpersonen:

- Hanco de Lijster , Tel. 510-4753 (cell)
- Farida Da Costa Gomez, Tel. 526-1566 (cell)

Wij rekenen op u/je.



WIJKNIEUWS JET

Moederdag, een waar feest voor de kinderen. Als ze op school en in de kerk horen, dat het weer zover is, krijgen ze kriebels en willen ze allemaal wat doen, dragen ze ideetjes aan. Dit was weer goed te merken na de Moederdag-Dienst, toen hadden de jonge gemeenteleden hun programma.



Ze hadden 2 zondagen ervoor geoefend en ook nog tijdens de Moederdagpreek. Heel blij kwamen ze binnen na de Dienst en hun "feestje" kon beginnen. Er rolden versjes uit, er werd gedanst door onze Nanclinsa en haar vriendinnen en als laatste zongen ze een liedje:

De tekst ging zo:

1. Dank U Heer voor deze moederdag, U was 't eerste die mij zag. Mama, ik houd van U.
2. Ik zal lief en blij zijn, want dat vindt u zo fijn.

3. U bent mijn grote knuffelschat, Ik gooi nu een kus, hoe vindt u dat?

4. Here, wil mijn mama sparen, voor nog heleboel jaren. Na elk coupletje zongen ze steeds: Mama, ik houd van u, zo konden de kleinsten ook meezingen.



Na hun programma deelden ze rode anjers uit en een prachtig gemaakt hart met de tekst van Spreuken 31:10-31. De lof der degelijke huisvrouw; "Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen". Het mooiste was, die vrolijke kindergezichten en die ontroerde moeders en oma's.



Herdenkingsdienst.

Op zondagavond 16 mei vierden wij, dat ons Emmagebouw er 70 jaar staat. Wat een tijd! Wat een feest! 's Morgens gewoon dienst, daarna alles klaarzetten, versieren en 's avonds stond Emma ouderwets open, zo fijn! De kerk zat aardig gevuld met gemeenteleden van de drie kerken en genodigden, die gehoor hebben gegeven.



Medewerking aan de Dienst verleenden Koor Forti Kantando, op de trompet br. Wilfred Samson met zr. Jeanette Kroes aan het orgel, en br. Marvin Dekker op zijn gitaar.

Masha danki lieve mensen, dat u er was en dat u uw medewerking hebt verleend.



Na de Dienst hadden wij een hapje en een drankje in de Flamboyant, het was een heel gezellig saamenzijn. Heel fijn dat u de moeite hebt genomen om ook daaraan mee te doen. Want ik weet, dat de zondagavond voor velen heilig is, dan is het tijd voor de voorbereiding van de nieuwe week. En daarom hebben wij het dubbel gewaardeerd, dat u erbij was.

Luiklok.

Ik hield in de Herdenkings-Dienst een toespraak. Ik haalde aan, dat de Luiklok stilstaat en er ligt een plan klaar.

Vandaag- zaterdag 22 mei- is het batterijtje erin gelast en de klok loopt weer. JOEPIE!!

Nu nog op tijd zetten, nieuwe lampen in de toren en we zijn

weer een stap verder. Elke stap is er weer ééntje. Geduld en Vertrouwen moet er wezen.

Bazaar.

De voorbereidingen voor de Bazaar (zaterdag 5 juni 10u a.m.– 8u p.m.) zijn in volle gang. Over 2 weken is het al zover. U hebt dus nog maar 2 weken om op te ruimen om spulletjes te verzamelen voor de rommelmarkt. Kleren, schoenen, tassen, keukengeri, alles is welkom.

Wanneer u dit krantje ontvangt, is 't nog maar één week voor de bazaar.

Weet u wat zo fijn en goed is van de voorbereidingen? De samenwerking naar één bepaald doel, het goede doel, het doel voor het huis van de Heer. U weet het toch?? De opbrengst is voor de renovatie van de Emmakerk. U kunt er nog bij om mee te helpen bij de planten, rommelmarkt, kinderspelletjes, u bent van harte welkom. Kom erbij...Zo gezellig, zo'n Bazaardag, samen dingen doen, samen Gemeente zijn.

Zieken/bejaarden.



Hoe gaat het met onze zieken en bejaarden? Wat een warmte hè? Zoek het koelste plekje op, of laat u daar naar toebrengen, dan valt het nog een klein beetje mee. Zr. Heleen, ook aan u denken we in onze gebeden. Heel veel sterkte allemaal. Oom Fons, we willen u weer begroeten in de Diensten. We snappen het wel, hoor. Het is

Vervolg op pagina 12

Vervolg van pagina 11

al vroeg dag, ook of vooral op zondagmorgen.

Jongelui.

Jullie zitten er nu middenin . Of in de proefwerken, of in de examens. Zet 'm op! Niet de moed en de hoop verliezen, één puntje kan al schelen voor een herexamen en staat al mooier op je rapport of op je examenlijst. Ieder puntje helpt mee.

Tevreden.

Toen ik op een regenachtige morgen vanuit de zitkamer naar buiten keek, zag ik hoe een chuchubi drie wormen uit de grond trok en oppeuzelde. Toen vloog hij naar een boom en begon te zingen. Die chuchubi klaagde niet over de kleur of grootte van de wormen, maar hij was tevreden met wat hij vond.

Hij was blij met wat de hemelse Vader hem gaf. Daar kunnen wij een goed voorbeeld aan nemen.

Een klein meisje, dat een vader had die altijd mopperde, zei tegen haar moeder: "Ik weet wat iedereen hier thuis lust. Ronnie lust pastechi's, Chichi lust Kentucky, Silvano is gek op gebakken bananen, en mama lust graag stoba. De vader, wat geïrriteerd, omdat hij niet genoemd werd, vroeg: "En ik dan? Waar houd ik van?". Het meisje antwoordde in haar onschuld: "U houdt van alles wat er niét is.

Paulus kon zeggen: "Ik heb geleerd met de omstandigheden , waarin ik verkeer, genoeg te nemen".(Fil. 4:11). En in Hebr.

13-5) lezen: "Weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten". Bent u tevreden met wat u deze dag van God ontvangt?

Weet u dat Tevredenheid heel belangrijk is? Het leidt naar Geluk en dat is in ons hart te vinden en nergens, maar dan ook nergens anders. Als u deze items- Tevredenheid en Geluk- in de gaten houdt;, dan kunt u het Leven met al zijn zorgen aan, U kijkt dan ook anders naar het Leven en die Wereld, en die 2 items leiden naar Onze Hemelse Vader. U laat al die materie en luxe naast U liggen en U zoekt Hem op, het mooiste wat er is, het belangrijkste wat er is. En... U bent tevreden met wat u hebt.

Immers, Hij weet precies wat we nodig hebben, Hij geeft het ons, nog voor wij erom vragen. Door onze drukte en die baal hooi op onze vork, hebben wij het niet eens door. Wij vergeten Hem (ons gebed, ons Bijbellesen). Hij vergeet ons nooit.

Laten wij er vanaf vandaag samen op gaan letten, wat een Goede Vader wij toch hebben. Een trouwe-Liefdevolle -, zorgzame Vader.

Op naar de Bazaar, vol vertrouwen op Onze Vader, die met ons bezig is, die ons niet in de steek laat.

Namens de Kerkenraad,
Jet Baank.



70 jaar Emmakerk

In Memoriam: Edith Schnitger-Muskus

Op 14 april j.l. overleed zr. Edith Schnitger-Muskus. Ze is in vrede van ons heengegaan. De laatste maanden van haar leven waren voor haar niet gemakkelijk. Vooral na het overlijden van haar zus Frieda ging ze achteruit.

Zr. Schnitger werd geboren in Barquisimeto in Venezuela. Daar en ook in Colombia heeft ze een tijd gewoond. Ze was een echte lady, vol humor, maar ook streng. Voor anderen had ze veel over. Ze deed veel voor de samenleving. Ze hield van tennissen, bridge, kruiswoordpuzzels, domino. Ze steunde haar man in alles. Ze was een goede moeder en grootmoeder. Bij dit alles bleef ze bescheiden en eenvoudig. Met vriendinnen bleef ze steeds in contact. Haar vriendinnen hebben haar ervaren als een fijne, prettige vrouw. Je voelde je bij haar op je gemak. Ze hield van geschiedenis en

Griekse mythologie. Ze kon genieten van het leven.

Wat een hele schok in haar leven was, was dat haar zoon George sneuvelde in Viëtnam. Ze bleef heel lang in de rouw vanwege dit verlies. Haar man moest ze verliezen in 2003.

Zr. Schnitger was een gelovige vrouw. Eerst ging ze naar de Fortkerk, later naar de Emmakerk. Toen het nog kon bezocht ze een Bijbelkring. Thuis bad ze elke dag.

Op 17 april hebben we afscheid van haar genomen in een korte plechtigheid in de Emmakerk. Daarna vond de begrafenis plaats op de Protestantse begraafplaats aan de Roodeweg.

God zij Elisabeth, Ian, Steven en Brian en ook de andere familie en vrienden nabij.

Ds. Hans Végh.



In Memoriam: Ismay Miriam Frans-Lewis

Op 6 mei j.l. is op 86-jarige leeftijd overleden zr. Ismay Miriam Frans-Lewis. Plotseling kwam ze in het ziekenhuis terecht na een zware hersenbloeding. Ze is daarvan nooit meer hersteld.

We zullen ons haar herinneren als een toegewijd huisvrouw en moeder. Zr. Frans werd op 22 december 1923 geboren in Paramaribo, Suriname, maar kwam op jonge leeftijd na de oorlog naar Curaçao. Ze ging werken op een bank. Hier op Curaçao ontmoette ze haar man. Uit het huwelijk werden drie kinderen geboren. Bijna negenenvijftig jaar zijn br. en zr. Frans getrouwd geweest. Een tijd lang woonde het gezin op Aruba, maar in 1985 kwamen ze weer terug naar Curaçao. Met zorg voedde zr. Frans haar kinderen op. Ze bracht hun normen en waarden bij. Ze leerde hun hoe het allemaal hoorde in het leven. Haar Engelse achtergrond was daarbij ook van invloed.

Zr. Frans was een gelovige vrouw. Heel haar leven bleef ze de protestantse kerk trouw. Thuis las ze elke dag uit een boekje met dagteksten. Ze nam deel aan de Bijbelkring in de Tamarijn. Psalm 23 sprak haar erg aan. Het gaat in deze psalm over God, de goede herder. Hij

leidt ons naar groene weiden en koele beken. Ook al gaat onze weg door een donker dal, Hij begeleidt ons met zijn stok en staf. Dat was haar geloof en vaak heeft ze dit in de kerk beleden. Ze beleed haar geloof graag in het zingen van liederen. In de kerk vond ze het zingen ook altijd zo mooi.

Op 11 mei j.l. namen we afscheid van haar. We hielden een rouwdienst in de Emma-kerk, waarin we Jes. 25:6-9 lazen. Het gaat hier over Gods heilige berg, waar Gods kinderen een feestmaal hebben. God doet de dood teniet en wist de tranen van de ogen. Hij is onze hoop. Die hoop is werkelijkheid geworden door Jezus Christus, die de weg naar Gods Koninkrijk heeft geopend. Zijn weg mogen we gaan. Aansluitend aan de kerkdienst is zr. Frans bijgezet op de protestantse begraafplaats aan de Roodeweg. God trooste haar man, br. Leander Frans, de kinderen Ramon, Marcel en Gina en de kleinkinderen Diego, Dion, Nadia en Ype Daniël, en de verdere familie.

Ds. Hans Végh.

In Memoriam: Jules Leonard Reinier Hoefdraad

Op 3 mei j.l. is op 90-jarige leeftijd overleden br. Jules Leonard Reinier Hoefdraad. Na het overlijden van zijn vrouw, ongeveer negen maanden geleden, verbleef hij in huize "Meerzorg". Daar ging zijn toestand langzaam achteruit.

Br. Hoefdraad werd op 27 juni 1919 geboren in Paramaribo, Suriname. Als jongeman van 17

jaar kwam hij naar Curaçao om te werken bij de raffinaderij. Hij werkte bijna veertig jaar in de olieadministratie. Hier op Curaçao ontmoette hij Marie met wie hij trouwde. Hij was een goede man, een goede vader en een trouwe vriend, zo heb ik begrepen. Wat hij zelf gemist heeft in zijn jeugd wilde hij zijn kinderen geven: een goede opvoeding en opleiding.

Zijn vrienden bleef hij trouw. Relaties wilde hij goed houden. Hij was vreedzaam en hield rekening met de belangen van anderen. Hij was ook gezellig en hield van praten.

De laatste jaren waren voor hem moeilijk. Hij miste zijn vrouw erg, toen ze overleden was. Br. Hoefdraad was een gelovig man, al sprak hij niet veel over zijn geloof. Maar aan alles kon je merken, dat het geloof het fundament van zijn leven was. Als ik bij hem kwam vond hij het fijn als ik bad of een stukje uit de bijbel las.

Op 8 mei j.l. namen we afscheid van hem in de kapel van de begraafplaats Bottelier. We lazen daar Psalm 116. De dichter heeft God ervaren als de reddende God. Hij houdt

ons bij de hand gevat en leidt ons naar de toekomst. Ons lot gaat Hem ter harte. "Met pijn ziet de Heer de dood van zijn getrouwen", lezen we in vers 15. God lijdt met ons mee als wij lijden. Toch kan de dood soms een verlossing betekenen van het lijden. God neemt zijn kinderen dan tot zich. Ze mogen voor altijd bij Hem zijn, waar geen pijn, moeite, verdriet en dood meer zijn. Jezus Christus heeft de weg daarheen geopend door zijn lijden en sterven aan het kruis.

God trooste de familie, inzonderheid de kinderen Henk, Ronald en Lisbeth. Hij geve hun kracht.

Ds. Hans Végh.



PLANTATION

FURNITURE & ANTIQUES



Bonaire
Kaya Industria 15
+5997173005



Curacao
Kaya Mensing z/n
Zeelandia
+59994610501





YOUR ADDRESS FOR SOLID TEAK FURNITURE

ZO GEZEGD

door Trijnie Meijer

Geef de keizer wat des keizers is

Dit betekent: betaal belasting.

De Keizer in deze uitdrukking is de Keizer van Rome, de overheerser van Israël in de tijd van Jezus. De context is een discussie tussen Jezus en de Farizeeën. De laatste willen hem een strikvraag stellen en hem vragen of men wel belasting moet betalen. Zou Jezus "nee" zeggen, dan zou hij bekend worden als ongehoorzaam aan de overheid; was zijn antwoord "ja", dan zou hij zich tegen zijn volk keren. Jezus doorziet hun bedoeling en lost het probleem als volgt op. Hij laat een muntstuk halen, "En Hij zeide tot

hen: Wiens beeldenaar en opschrift is dit? Zij zeiden tot Hem: Van de keizer. Jezus zeide tot hen: Geeft dan de keizer wat des keizers is, en de Gode wat van Gods is" (Markus 12: 16-17). De Farizeeën weten hierop geen antwoord en blijven zwijgend achter.



GELOOF IN KUNST

door Trijnie Meijer



Naam maker: **Antonie Van Dijck** 1599 – 1641

Naam schilderij: **Mozes en de koperen slang**

Materiaal: olieverf op doek (205 × 235 cm) — 1620

Bevindt zich in: Museo del Prado, Madrid

Tijdens hun tocht naar het beloofde land klaagt het volk van Mozes over de lange tocht door de woestijn. God straft ze onmiddellijk voor dat gebrek aan geloof: ze belanden in een veld met giftige slangen. Het volk zegt tegen Mozes dat het gezondigd heeft en smeekt hem om God om vergiffenis te vragen.

God zegt tegen Mozes dat hij een koperen slang op een staf moet maken. Iedereen die daarna nog gebeten werd en de koperen slang aankeek, overleed niet aan het gif.

Er is wat verwarring over de maker van dit doek. Het is rechts onder gesigneerd met 'Rubens'. Maar volgens het Prado is het toch echt een werk van een jonge Antoon van Dijck.

Dit werk is gekoppeld aan Numeri 21:8

QUIZ BERGEN

door Trijnie Meijer

1. Op welke berg gaf God de tien geboden aan Mozes?

- a) Sinai
- b) Olijfberg
- c) Berg Karmel

2. Op welke berg spreekt God tot Elia na 40 dagen vasten?

- a) Sinai
- b) Olijfberg
- c) Berg Karmel

3. Op welke berg streed Elia tegen de profeten van de afgod Baäl?

- a) Berg Moria
- b) Horebgebergte
- c) Berg Karmel



4. Op welke berg bouwde Salomon de tempel?

- a) Olijfberg
- b) Sinai
- c) Berg Moria

5. Op welke berg werd de vloek uitgesproken door de stammen Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan en Naftali?

- a) Gerizim
- b) Ebal
- c) Berg Karmel

6. Op welke berg werd de zegen uitgesproken door de stammen Simeon, Levi, Juda, Issachar, Jozef en Benjamin?

- a) Ebal
- b) Berg Karmel
- c) Gerizim

7. Op welke berg stond de Davidsburcht waar de ark van het verbond was zich bevond voordat deze naar de tempel werd overgebracht?

- a) Nebo
- b) Sion
- c) Ebal

8. Vanaf welke berg kon Mozes het beloofde land zien?

- a) Olijfberg
- b) Nebo
- c) Christoffelberg

9. Op welke berg zou Abraham zijn zoon Isaak offeren?

- a) Sion
- b) Berg Moria
- c) Ebal

10. Vanaf welke berg vond de Hemelvaart plaats?

- a) Olijfberg
- b) Sion
- c) Nebo



Oplossingen:
1a, 2a, 3c, 4c, 5b, 6c, 7b, 8b, 9b en 10a

RELI-LINKS

door Trijnie Meijer

Hieronder vindt u elke maand vijf interessante links naar websites met religieuze inhoud.

www.tangle.com

Tangle.com (voorheen GodTube) is een website waar gratis videofilmjes gedeeld kunnen worden. De site lijkt op YouTube; het enige verschil is dat Tangle.com zich heeft gespecialiseerd in video's met een christelijk thema.

Tangle.com werd in januari 2007 opgericht door Chris Wyatt, een student aan de Dallas Theological Seminary, onder de naam GodTube. In februari 2009 werd de naam veranderd in Tangle.com.



www.musicareligiosa.nl

In 2007 lanceerden IKON en ZvK de digitale webradiozender Musica Religiosa, met non-stop klassieke christelijke muziek. Al gauw bleek de radiozender niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten in een behoefte te voorzien. Per maand weten zo'n 21.000 luisteraars de webzender te vinden en dit aantal groeit nog steeds volgens de omroepen. Behalve het orgel als solo-instrument is er op de non-stop zender ook ruimte voor een combinatie van orgel met andere instrumenten. Tevens is het mogelijk om verzoeknummers aan te vragen.



www.flickr.com/photos/vvag/

Op deze website treft u foto's aan van gevelstenen in Amsterdam. Als u op thema zoekt, ziet u gevelstenen die verwijzen naar onder anderen het Oude en Nieuwe Testament, evangelisten en Christelijke symbolen. De moeite waard om even een kijkje te nemen.



www.statenbijbelmuseum.nl

Dit is de website van de Bijbelmuseum in Leerdam. Bij het zien van alle mooie Bijbels die ze in het museum hebben, zou je wensen dat dit museum op Curaçao zou zijn. De unieke collectieve bestaat uit honderden, over het algemeen Nederlandstalige exemplaren. Het museum geeft een beeld van 400 jaar Bijbels (1550-1950). Een aantal is versierd met (soms kleurrijke) illustraties, minuscule details en flonkerend bladgoud.



Onder de verschillende soorten Bijbels was vooral de Statenvertaling van grote invloed op het Nederlandse volksleven. Na 1950 verloor deze aan invloed. In het museum kunnen bezoekers kennis maken met Bijbeldruk methodes en Bijbeldrukkers, Statenbijbels, Lutherse, Doopsgezinde, (oud) Katholieke en vrijzinnige Bijbels, Prent Bijbels met houtsnedes, staal/

kopergravures, etsen, steendrukken en kleurlitho's, Bijbels met historische landkaarten van beroemde kaartenmakers, Bijbels met sloten van messing, koper, zilver en goud beslag en Kinderbijbels.

Op de website treft u veel informatie en mooie foto's aan.

www.bijbelgids.nl

Mocht u een nieuwe bijbel wensen aan te schaffen, maar u weet nog niet welke vertaling, welk formaat, de grootte van de letters, een harde of zachte kft en wat er allemaal beschikbaar is: deze site helpt u in 5

BIJBELGIDS.NL

OPEN DOORS

Steun christenen in Nigeria



(Ds. Yohanna Gyang)

Steun christenen in Nigeria door hen een kaartje te sturen. Open Doors heeft in samenwerking met de EO een schrijffactie gelanceerd voor de slachtoffers van het recente religieuze geweld in het noorden van Nigeria. Geweld tussen moslims en christenen kostte zondag 7 maart aan bijna 500 christenen het leven. Islamitische veehouders vielen drie dorpen vlakbij de Nigeriaanse stad Jos binnen en doodden vrouwen en kinderen met hakmessen. Zo'n 75 huizen werden in brand gestoken.

Noord-Nigeria werd dit jaar al verschillende keren opgeschrikt door aanvallen op christenen. Bij de aanval begin maart trokken de belagers de dorpen Dogo Nahawa, Zot en Rastat binnen en maaiden vrouwen en kinderen neer met hakmessen. Huizen werden in brand gestoken. Deze dorpen liggen vlakbij de stad Jos, waar regelmatig ernstig religieus geweld plaatsvindt. In januari was dit ook al het geval.

De EO heeft een videoverslag gemaakt over het recente geweld in Nigeria. Aan het woord komen dominee Elisha Jugu en dominee Yohanna Gyang. Dominee Jugu kreeg een ingeving op zondagochtend 7 maart. Hij had het idee dat ze niet moesten zingen. En dat is nu juist een enorm belangrijk onderdeel van de eredienst. Maar er was nog iets raars die zondag. Dominee Jugu liet de dienst veel korter duren dan gebruikelijk. Hij had sterk de indruk dat de Here God hem dat ingaf. Hij stuurde de gemeenteleden naar huis. Later bleek dat door die keuze de gemeente groot leed bespaard bleef. Het kerkgebouw ging later die dag in vlammen op. Het is niet de eerste keer dat dominee Jugu gespaard is. Bij een eerdere

geweldsuitbarsting ontsnapte hij aan de dood.

Voor dominee Yohanna Gyang was diezelfde dag een enorm tragische dag. "De lijken liggen in stapeltjes op straat. De beelden zijn te erg om naar te kijken. Ingehakte hoofden, lichamen zonder armen of benen en ergens verderop ligt een jongetje, ik schat een jaar of twee. Zijn lichaam is niet meer dan een bebloede vleesbult. Een voor een worden de lichamen naar een massagraf gebracht. Ik zie beelden van ontroostbare mensen. Hoe kunnen mensen dit elkaar aandoen? Hoe moeten ze verder in dit stuk van het land?"

Dominee Gyang verloor zijn vrouw en dochter bij het geweld, evenals veel leden van zijn gemeente.

De verhalen van beide voorgangers zijn slechts twee verhalen van de talloze christenen die getroffen zijn bij de recente aanvallen. Er is ongelooflijk veel leed, mensen hebben gruwelijke dingen zien gebeuren en hebben familieleden en bekenden verloren. Huizen zijn afgebroken, kerken zijn tot de grond toe afgebrand en gemeenschappen uit elkaar gerukt. "We willen wel de andere wang toekeren, maar we hebben geen wang meer over", aldus een kerkleider. De christenen in Nigeria hebben uw bemoediging hard nodig. Stuur ze vandaag een kaartje.

U kunt een kaartje sturen speciaal voor dominee Jugu of dominee Gyang, maar u kunt ook een tekst op de kaart schrijven zonder specifieke aanhef. Open Doors zorgt ervoor dat de kaarten in Nigeria worden verdeeld. Volg daarbij hun richtlijnen voor het schrijven naar vervolgte christenen op. Zet het adres van Open Doors **niet** op de kaart die voor de christenen in Nigeria is bedoeld, maar stuur uw kaart(en) in een envelop naar hen toe.

Stuur uw kaart naar:

Kaartenactie Nigeria
P/a Postbus 47
3850 AA Ermelo
NEDERLAND



Open Doors

Op de lires voor vervolgte christenen

Kid' zzzzzzzz corner



Het gezang in de gevangenis

Op een dag hadden Paulus en zijn vriend Silas een slavinnetje genezen dat bezeten was van een kwade geest. Door die kwade geest kon het meisje de toekomst voorspellen. Haar meester had daar een boel geld aan verdiend. Maar nu Paulus de geest had uitgedreven, was zijn bron van inkomsten ineens opgedroogd. Dat beviel de man helemaal niet. Hij greep Paulus en Silas en sleepte hen naar de politie. Daar beschuldigde hij hen van verraad. Paulus en Silas kregen meteen een goed pak slaag en werden in de cel gegoooid. Hun benen werden vastgeklemd tussen zware, houten balken. Ze werden met kettingen geboeid en zwaar bewaakt. Zij waren zo stijf geboeid dat ze zich nauwelijks konden bewegen. Hun rug deed pijn van de stokslagen die ze gekregen hadden. Nee, het zag er niet best uit voor de beide apostelen. Maar Paulus en Silas



lieten het hoofd niet hangen. Zij klaagden niet. In plaats daarvan begonnen zij te zingen! Rond middernacht zongen ze een loflied op de Heer. De andere gevangenen luisterden naar hen. Plotseling stond de hele gevangenis op haar grondvesten te schudden. Een aardbeving! De deuren van de cellen zwaaiden open. Alle kettingen braken. De commandant van de wacht werd wakker en zag alle deuren openstaan. Hij trok zijn zwaard en wilde zichzelf daarin werpen.

Hij dacht dat alle gevangenen ontsnapt waren en hij wist dat hem daarom een verschrikkelijke straf te wachten stond. Paulus riep: "Doe weg dat zwaard! Wij zijn hier allemaal nog." De commandant liet toortsen brengen. Hij rende door de gangen, bevend van angst. In de cel van Paulus en Silas viel hij op zijn knieën om hen te bedanken. Daarna bracht hij hen zo snel mogelijk de gevangenis uit. Hij vroeg: "Hoe kun je een volgeling worden van jullie God?" Paulus en Silas zeiden: "Geloof in de Here Jezus en je zult gered worden." De wachtcommandant knikte. Hij nam Paulus en Silas mee naar zijn huis. Daar verzorgde hij hun wonden. De rest van de familie luisterende naar de verhalen die Paulus vertelde over Jezus. Ook zij wilden christenen worden. De commandant van de wacht en zijn hele familie werden meteen die nacht gedoopt. Ze maakten een maaltijd klaar voor de beide apostelen. Iedereen straalde van vreugde, want nu wisten ze wat het was om in God te geloven.

MOPPEN:



Twee vissen zwemmen in een riviertje. Dan begint het te regenen. Zegt de ene vis tegen de andere: "Kom, laten we onder die brug gaan schuilen. Dan worden we niet zo nat."



Een kat komt per ongeluk een vlemuis tegen en zegt: "mooi is dat nu beginnen ze ook nog te vliegen".

Er lopen twee varkens in de stal. Zegt het ene varken: "Knor!" Antwoordt het andere varken: "Unox!"



In een Café haalt een man aan de bar een piepklein pianootje uit zijn zak en zet het op de bar. Uit een andere zak haalt hij een grijze muis te voorschijn en een heel klein pianokrukje. Ten slotte haalt hij een vlinder uit een doosje en zet het op het pianootje. De muis begint te spelen en de vlinder begint zachtjes te zingen. Iedereen is stomverbaasd. "Hoe heb je het klaargespeeld om de vlinder te leren zingen?" vraagt iemand. Waarop de man antwoordt: "De vlinder zingt niet. Ik heb de muis leren buikspreken."



De ene blondine zegt tegen de ander: "Dit jaar valt Kerstmis op een vrijdag..." Zegt de ander: "Oh! hopelijk niet op de 13de!"



Een man uit de stad besluit een zandweggetje in te slaan op zijn vrije zondag. Opeens stopt de zandweg en kruist er een beek het pad. De man stapt uit en ziet een boer staan: "Is het diep hier? Kan ik er met mijn auto doorheen?" "Ik denk het wel meneer. Het is niet diep," antwoordde de boer. De man stapt weer in en rijdt met zijn auto de beek in. Al snel zit de auto tot aan het dak in het water. De man klimt er snel uit en zwemt naar de kant. "U zei dat het niet diep was!" "Dit verbaast mij ook. Mijn eenden zitten er altijd maar tot halverwege in..."



Er rijdt een cowboy door de prairie. Op een gegeven moment ziet hij een man met zijn oor op de grond liggen. De man zegt: "Een postkoets met zes paarden: drie zwart, twee bruin en een wit." "Kun je dat allemaal horen?" vraagt de cowboy. "Nee," zegt de man: "die zijn net dwars over me heengereden."